

Bánh xe
và
Đường kẻ

Đường dẫn đến tự do ngang qua
thập tự giá.

Bởi Charles R. Solomon, Ed.D.

Khi đọc tờ bướm nầy, bạn có thể đang ở trong sự rối rắm của cuộc đời. Con người có thể đã làm bạn thất vọng, còn Đức Chúa Trời thì hình như ở xa quá không thể giúp gì cho bạn. Bạn có thể đã trưởng thành trong bối cảnh mà tình yêu bạn nhận không đáp ứng được nhu cầu bạn. Có thể bạn không bao giờ chấp nhận hay yêu **chính mình**.

Cái cảm giác bất lực mà một người cảm nhận khi phải sống ở đời, có thể từ mọi mức độ âm giai của nỗi lòng vừa verra cho đến ý nghĩ tự vẫn. Vì thế, quan hệ của bạn với những người bạn yêu thương có thể đang ở chổ tan vỡ – hay là đã đổ vỡ và không thể hàn gắn được. Nếu bạn đang ở chổ khá thất vọng hay thật tuyệt vọng, thì sứ điệp nầy đang dành cho bạn đây.

Đức Chúa Trời yêu thương bạn đủ để gởi một Người –Con trai Ngài, Chúa Giêsu Christ- chết trên thập tự giá cho tội bạn, Ngài cho Người sống lại và cung cấp cho Người tất cả những gì cần thiết cho một đời sống chiến thắng và dư dật. Ngày nay hoặc là bạn tin vào sự chết của Người để thỏa yêu cầu của Đức Chúa Trời tha tội bạn miễn phí hay là bạn không tin điều đó. Nếu bạn không tin, thông điệp đơn giản nầy, như hình vẽ mô tả, là thông điệp có thể thay đổi cuộc đời bạn khi bạn nhận sự sống của Người – sự sống của Chúa Giêsu Christ.

Có thể bạn đã tin Đấng Christ và có sự cứu rỗi, nhưng bây giờ bạn là một tín đồ thất bại và tranh chiến, bạn không tìm được cách nào để sống một đời sống Cơ đốc nhân chiến thắng.

Nếu trường hợp nào ở trên mô tả đúng tình trạng hiện tại của bạn, xin hãy nghiên cứu các ý tưởng sau và hãy mở Kinh thánh ra với lời cầu nguyện xin Chúa soi sáng những lẻ thật nầy cho bạn.

Thiết kế của bạn

Hình vẽ Bánh xe mô tả con người như là một sinh vật gồm ba phần tâm linh, linh hồn và thân thể (I Têsa 5:23). Với thân thể, qua các cảm giác, chúng ta quan hệ với môi trường xung quanh mình. Linh hồn, hay tính cách, gồm các chức năng của tư tưởng, ý chí và cảm xúc. Linh hồn cho chúng ta khả năng liên hệ với người khác. Tâm linh cho phép chúng ta vượt quá các khả năng, giới hạn và hoàn cảnh, như chúng ta được tái sinh hay sanh lại, được Đức thánh linh ngự vào.

Tâm linh hoặc là liên hệ với Adam –người thuộc gia đình của Satan (xin xem hình vẽ đường kẻ) - hoặc liên hệ với Đấng Christ, Người thuộc gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sanh ra trong thế gian nầy là dòng dõi của Adam và dự phần trong tính cách ông. Điều nầy có nghĩa là tâm linh chúng ta chết đối với Đức Chúa Trời và sống đối với Satan. Chúng ta ở trong gia đình sai trái! Kể từ đời sống chúng ta, đến từ người cha đầu tiên của mình là Adam, và đi

Hình vẽ Bánh xe



ngược về Adam với các mốc xích không đứt đoạn, thì chúng ta thật sự ở trong ông khi ông phạm tội. Như vậy, chúng ta trở thành tội nhân ngay cả trước khi chúng ta được sanh ra trong thân xác. Cho nên, khi chúng ta tự nhiên làm những gì đến với mình, đó là chúng ta phạm tội (Rôma 3:23). Bất cứ đời sống nào vẫn còn ở trong Adam, cuối cùng rồi sẽ đến địa ngục, như hình vẽ đã chỉ (Rôma 6:23). Cho dù chúng ta có sống một cuộc đời tốt đi nữa, tốt theo cách nhìn của con người, chúng ta vẫn bị cách biệt khỏi Thượng đế, ngoại trừ và cho đến khi chúng ta được sanh vào trong gia đình của Ngài bởi sự tái sanh tâm linh.

Các nhu cầu của chúng ta

Từ “**cứu rỗi**” (1) trong hình vẽ bánh xe có nghĩa là chúng ta phải có sự sanh tâm linh. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể rời bỏ sự sống của Adam và được sanh vào trong sự sống của Đấng Christ, là sự sống đời đời, như mô tả trong hình vẽ đường kẻ (Giăng3:3). Để được sanh tâm linh, hay sanh thuộc linh, chúng ta phải nhận ra, hay xưng ra rằng chúng ta đang trong một đời sống sai trật và được sinh ra là tội nhân, với hậu quả không thể tránh được là chúng ta phạm tội. Rồi chúng ta phải tiếp nhận Đấng Christ vào trong đời sống mình, vì Ngài đã chết cho tội chúng ta.

Được sanh thuộc linh, là những ai tiếp nhận đời sống thuộc linh của Đấng Christ vào trong tâm linh họ bằng đức tin, để trở nên một tâm linh với Ngài (I Côr 6:17). Dù họ chiến thắng được cám dỗ và kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời trong đời sống, họ phải có bảo đảm về sự cứu rỗi. Sự

Bảo đảm (2) nầy phải dựa vào Lời tuyệt đối không sai lầm của Đức Chúa Trời hay dù sự bảo đảm nầy có chót thoát qua đi nữa thì nó cũng đã tác dụng tốt nhứt rỗi.

Nhiều người **biết** (trong tư tưởng) rằng bản thân họ tin vào Chúa Giêsu Christ, họ vẫn thiếu sự bảo đảm thật vì họ chưa bao giờ **cảm nhận** được sự cứu rỗi. Do sự xung đột trong cảm xúc, nhiều cảm xúc bị nghẹt ngòi từ sự bạc đãi ở tuổi thơ, các cảm giác của một người (hay các cảm xúc) hiếm khi hợp với sự kiện thực tế, là những sự kiện được mô tả trong Kinh thánh hay hiện hữu trong thế giới. Chúng ta cảm nhận các sự việc như thế nào, thực tế chúng khác với điều chúng ta cảm nhận chúng. Chỉ khi nào Đấng Christ trở thành trung tâm cuộc đời chúng ta và Ngài chữa lành các tổn thương trong chúng ta thì mình mới có thể cảm nhận sự việc đúng như nó có.

Các tín hữu, cũ và mới, phải biết rằng mình được vào trong sự an toàn, của tương giao thuộc linh đời đời với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ (Giăng 5:24) mà anh ta có thể dựa vào đó và vui mừng về **sự an toàn ấy** (3). Nhiều tín hữu biết mình đã tiếp nhận Đấng Christ, nhưng chỉ ít người kinh nghiệm được sự kiện họ

được tiếp nhận bởi Ngài. Phần lớn, trên quan điểm con người, họ quen chịu áp lực phải làm chi đó để được tiếp nhận và họ cảm thấy cũng phải làm gì đó để được Chúa **chấp nhận** (4), dù rằng họ đã được chấp nhận trọn vẹn qua đời sống của Đấng Christ rồi (Êphêsô 1:6). Mỗi tín hữu đều được tiếp nhận, nhưng nhiều người không chấp nhận sự được chấp nhận của họ, hay sự công bình của họ (II Côr 5:21), bởi đức tin.

Số ít khác, cũng vậy, là những người **dâng trọn vẹn** (5) hay đầu phục hoàn toàn cuộc đời họ cho Chúa Giêsu Christ. Đây là một quyết định không thể thay đổi rằng chúng ta để Chúa được quyền làm điều Ngài muốn trên đời sống chúng ta, với chúng ta, cho chúng ta và qua chúng ta. Chúng ta bỏ hết mọi quyền của mình.

Thường, hoàn cảnh thoái hóa thành sự rối loạn sau khi chúng ta quyết định, vì Đức Chúa Trời tôn trọng yêu cầu chúng ta xin Ngài toàn quyền kiểm soát cuộc đời chúng ta. Nếu Ngài nắm quyền kiểm soát thì chúng ta mất quyền kiểm soát mình, và đó là quá trình ít khi đem lại niềm vui cho chúng ta! Hoàn cảnh hay những người mà Đức Chúa Trời dùng để chấm dứt sự kiểm soát cuộc đời mình của chúng ta thường là những người mà bản thân họ không thuộc linh chút nào. Đôi khi họ gây ra sự đau khổ không đáng có, nhưng đó là những đau đớn để hoàn thành mục tiêu Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta (I Phierơ 2:20-21; Philip 1:23-30). Trong thời gian đau đớn hay được gột dũa (Philip 3:10; Hêbơơ 12:11), hình như hiếm khi đem lại sự vui mừng, nhưng đó là nỗi luyện kim để sản xuất sự thánh khiết mà chúng ta hằng mong mỏi.

Mục tiêu của Đức Chúa Trời cho tín hữu là để thay đổi người nên như hình ảnh Đấng Christ (Rôma 8:29). Sự thay đổi này liên quan đến sự đau đớn. Từ “mọi sự” trong Rôma 8:28 hiệp lại làm ích, rất hiếm khi thấy tốt trong chính những sự ấy, ngoại trừ khi chúng ta nhìn lại lúc chúng đã qua rồi.

Sự tranh chiến nội tâm của bạn

Chữ “S” ở tâm bánh xe đại diện cho cuộc đời tự quản hay “xác thịt” (theo bản dịch KJV). Xác thịt có uy lực trong đời sống của phần lớn các tín hữu trong suốt toàn bộ kinh nghiệm Cơ đốc nhân của họ. Họ tìm kiếm một hình dáng khác, lệ thuộc vào cá nhân, để có được các nhu cầu từ điều gì đó hay từ **một người** cách tiêu cực hay tích cực. Tiền bạc, vật chất, thành công, danh tiếng, tình dục, quyền lực hay bất cứ một điều gì khác không thể kể hết, có thể lái hay sai khiến một người, và trở nên trọng tâm cuộc đời mà người theo đuổi, khi người bị thống trị bởi đời sống tự quản hay xác thịt. Như vậy “xác thịt” đơn giản là tín hữu cố gắng sống đời sống Cơ đốc nhân bằng sức riêng mình. Cho nên, “xác thịt”, là một nan đề trầm trọng của

Cơ đốc nhân – trầm trọng như sự thờ hình tượng. Vì khi chúng ta thay đổi trọng tâm là Đấng Christ với điều gì đó – ngay cả bằng chính chúng ta- bắt cứ điều gì chúng ta đặt trên ngai của đời sống chúng ta thì điều đó trở nên một hình tượng. Đức Chúa Trời phải xử lý cứng rắn với xác thịt. Và Ngài làm, thường bằng cách bày tỏ để tín hữu đương đầu với sự bất năng của đời sống tự quản, cho đến khi tín hữu thấy tình trạng mình không thể chịu nổi, người tự đầu hàng và bấy giờ người thích được thay đổi đời sống tự quản bằng đời sống Đấng Christ.

Cho đến khi nào cái tôi (xác thịt) còn nắm quyền kiểm soát, sự tranh chiến được mô tả trong “linh hồn” (cá tính), là một phần của hình vẽ bánh xe, sẽ còn tiếp tục. Chúng càng trở nên tồi tệ hơn theo sự tăng trưởng của tuổi tác và trách nhiệm. Đôi khi, đời sống tự quản được điều chỉnh tốt về mặt tâm lý có thể hợp với phần lớn hoàn cảnh trong cuộc đời họ, nhưng kết quả rất xa với sự trọn vẹn.

Nhược điểm của tâm lý, kèm theo tội (cả thực tế và trong tư tưởng), phối hợp nhau để sản xuất ra nhiều mức độ tuyệt vọng trong đời sống tự quản. Tuyệt vọng phải được xử lý. Có người chọn cách tổng nó lên người khác bằng cách chơi một cú – bằng bạo lực hay bằng lời- trong khi người khác lại sợ phải trả thù nên cố kềm giữ sự thù hằn bằng cách nào đó. Người khác kềm giữ sự giận và tuyệt vọng mình, vì cho rằng mọi nan đề là do mình gây ra và họ thường gây khó chịu cho ai chạm trán với họ. Khi sự thù hằn và tuyệt vọng bị đè nén, vì bất cứ lý do gì, chúng sẽ tác động vào tư tưởng hay cảm xúc hay cả hai. Sự giận và thù hằn dần đồng hóa vào người, thường đưa đến hậu quả nã nòng lòng hay/nóng nảy trong cảm xúc. Có người dùng tư tưởng để tiến hành xuyên tạc nhiều điều hay từ chối sự thật. Những khả năng nầy giúp họ thoát khỏi sự đối phó với nan đề thật, là đời sống tự quản.

Khi tâm lý xung đột kéo lê không thuốc chữa, hậu quả thường thấy của nó là sự phàn nàn về thân thể, như mô tả trong hình vẽ. Thật sự cơ thể có ốm đau, nhưng cụ thể đó là triệu chứng của nan đề sâu xa hơn - đời sống tự quản. Cho nên những nan đề tâm lý mô tả lảnh vực của “linh hồn”.

Sự giải phóng bạn

Những hiện tượng tâm lý và vật lý học bắt đầu biến mất khi một người thấy được cách Đức Chúa Trời xử lý với nguồn gốc của nan đề, hạ bệ đời sống tự quản.

Hình vẽ đường kẻ cho thấy nguyên tắc “sự sống từ cái chết”



–cách Đức Chúa Trời vứt bỏ sự tranh chiến nội tâm.

Đường chân trời đại diện cho sự sống đời đời, sự sống của Đấng Christ. Theo định nghĩa đời đời là không có bắt đầu hay kết thúc. Nó ra khỏi giới hạn thời gian. Đấng Christ là Đức Chúa Trời, Ngài đã luôn sống và sẽ luôn như vậy. Sự sống Ngài như nhau cho hôm qua, ngày nay và mãi mãi (Hêbơđ 13:8). Như chân dung bên trái đường kẻ, Đấng Christ “trở nên xác thịt” (Giăng 1:14) và sống trong thân thể con người khoảng 33 năm. Rồi Ngài bị đóng đinh, được chôn và sống lại từ kẻ chết vào ngày thứ ba (I Côr 15:3-4). Ngài tiếp tục sống đến ngày nay (Hêbơđ 7:25). Xin nhớ rằng sự sống đời đời không chỉ trong thực tế của hiện tại và tương lai cho tín hữu nhưng cũng liên quan đến **đời đời trong quá khứ**.

Cho đến khi chúng ta được sanh lại (Giăng 3:3) chúng ta không trong sự sống của Đấng Christ –sự sống đời đời- nhưng chúng ta ở trong sự sống chết tâm linh của Adam. Có thể thấy rõ nếu có ai trong tổ tiên chúng ta, đại diện bằng những dấu song song khít nhau trên đường nghiêng, bị mất đi, chúng ta cũng mất đi. Theo vật chất, đời sống chúng ta bắt đầu trong Adam, điều gì xảy ra cho ông cũng xảy ra cho chúng ta. Khi ông phạm tội, chúng ta phạm tội. Khi ông chết (tâm linh), chúng ta chết –cũng như chúng ta đã chết trong cụ tổ chúng ta dù lúc chết cụ chưa có đứa con nào. Như vậy, vì sự chết tâm linh là ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta sanh ra đều chết (tâm linh).

Chúng ta cần được thứ tha tội lỗi mình, và chúng ta cũng cần sự sống. Chúa Giêsu Christ đã đến để cho chúng ta cả hai –bằng cách chết cho tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta sự sống phục sinh của Ngài (Giăng 10:10). Nếu bạn là Cơ đốc nhân, bạn đã biết những điều này rồi. Những gì bạn chưa biết có thể là những điều sau đây:

Đối với tín hữu, sự chết thể xác là cái cổng giữa đời sống thế gian với sự hiện diện của tội lỗi và sự sống trên Thiên đàng với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tương tự như thế, có cái chết khác là cái cổng giữa đời sống tội lỗi của Adam và sự sống đời đời của Đấng Christ. Khi một người được “sanh lại,” anh cũng chết trong tíc tắc như vậy. Anh được sinh vào sự sống của Đấng Christ, và liền đó anh chết khỏi đời sống của Adam.

Đấng Christ ngự vào đời sống chúng ta khi chúng ta tin Ngài và được sanh lại, nhưng không phải chỉ có vậy. Chúng ta còn được “dự phần” vào sự sống của **chính Ngài** –sự sống đời đời. Rôma 6:3 nói rằng chúng ta không chỉ báptem trong Đức Chúa Giêsu Christ (trong sự sống Ngài) mà còn báptem trong sự chết Ngài nữa. Chúng ta không thể bị chiếm hữu bởi hai sự sống đối kháng nhau cùng lúc được –sự sống của Adam và sự sống của Đấng Christ.

Sự nhận diện bạn

Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin, có nghĩa rằng sự chết của Ngài trên thập tự giá được tính như giá trả cho tội lỗi chúng ta. Nhưng điều đó còn có nghĩa nhiều hơn thế nữa. Đó cũng có nghĩa là chúng ta vào trong một đời sống mới -đời sống kéo dài mãi mãi trong quá khứ cũng như trong tương lai. Nói cách khác, chúng ta đổi tiểu sử mình trong Adam –tốt và xấu- để lấy tiểu sử đời đời của Đấng Christ. Chúng ta thừa hưởng “gia tộc” mới! Ta trở nên kẻ dự phần trong đời sống của Đấng Christ, cũng dự phần trong sự chết Ngài, sự chôn, phục sinh, thăng thiên và ngồi trên thiên đàng (Rôma 6:3-6; Galati 2:20; Éphêsô 2:6). Ngài chỉ có một sự sống, và đó là sự sống chúng ta nhận được lúc chúng ta được sanh lại (I Giăng 5:11-12)

Ngoại trừ và cho đến khi chúng ta biết, bởi đức tin cá nhân, kinh nghiệm bị đóng đinh với Đấng Christ, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng sống cho Ngài, dùng các phương pháp chúng ta đã học trong đời sống tự quản cũ. Các xung đột ngăn trở của quá khứ chúng ta trong Adam sẽ tiếp tục quấy rầy và đánh bại chúng ta. Nhưng, bởi đức tin, chúng ta đến ngay vị trí dành cho mình tại thập tự giá trong sự hiệp một với sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ, rồi –và

chỉ đến khi ấy rồi- chúng ta có thể thật sự “*sống trong đời mới*” (Rôma 6:4b) nơi mà “*mọi sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới*” (II Côr 5:17).

Kinh nghiệm thập tự giá (hiểu rõ kinh nghiệm bị đóng đinh và phục sinh với Đấng Christ) là cửa ngõ bước vào đời sống được kiểm soát bởi Đức thánh linh (Galati 5:16). Đó là sự sống ra từ sự chết, chiến thắng ra từ thất bại – mục tiêu và đáp án cho sự chịu khổ trong đời sống tín đồ. Con đường đến thập tự giá của chúng ta, cũng như chính thập tự giá, là con đường khổ nạn nhưng đó là con đường duy nhứt để **chấm dứt** đau khổ.

Bạn có quá chán các cuộc tranh chiến nội tâm và thường thất bại trong việc chấm dứt cuộc tranh chiến nầy bằng đức tin? Bạn có sẵn lòng **chết** tất cả **những gì của bạn** để bạn có thể **sống** tất cả **những gì của Ngài**? Làm như vậy là đổi đời sống tự quản lấy sự sống của Đấng Christ và được đầy dẫy hay được kiểm soát bởi Đức thánh linh. Từ chối điều nầy là tiếp tục bước đi theo xác thịt và làm buồn Đức thánh linh, cùng tiếp tục tranh chiến, đau khổ và thất bại.

Lời cầu nguyện để được cứu

Nếu bạn năn lòng trong khổn khổ vì hậu quả của việc làm theo ý riêng, Đấng Christ sẽ cho bạn tự do nếu bạn thật lòng

dâng hiến mình để Đức Chúa Trời thực hiện đường lối Ngài trên cuộc đời bạn.

Nếu bạn chưa hề tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, nhu cầu đầu tiên của bạn là để Đức Chúa Trời tạo dựng bạn nên mới qua việc ban cho bạn sự tái sinh thuộc linh. Bạn sẽ được sanh lại nếu bạn hết lòng cầu nguyện như sau:

“Lay Cha Thiên Thượng, con biết mình là một tội nhân, ở trong sự sống của Adam, và con đã phạm nhiều tội. Con tin rằng Chúa đã gởi Con Một duy nhất của Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ, để chết thay chỗ tội lỗi con. Con cũng tin Ngài đã sống lại và Ngài đang sống, và bây giờ con xin tiếp nhận Ngài vào tâm linh con làm Cứu Chúa của đời con. Con xin dâng trọn con người con, tất cả những gì con có, và trọn những gì con sẽ là cho Ngài. Con xin xây bờ khói tội lỗi và đường lối ích kỷ của con để sống đời sống mới trong Đấng Christ. Con cảm ơn Ngài đã cứu con. Amen”

Lời cầu nguyện xác tín

Nếu bạn đã “cầu nguyện để được cứu” rồi, bạn đã được sanh lại, vì Đức Chúa Trời nói Ngài ban cho tất cả những ai tin nhận Đấng Christ đặc ơn trở nên con cái Ngài (Giăng 1:12).

Bây giờ, dù bạn đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa mới đây hay trong quá khứ, lời cầu nguyện xác tín sau có thể giúp bạn kinh nghiệm sự sống đắc thắng và bình an của Đấng Christ. Trước khi lời cầu nguyện nầy có hiệu quả, bạn phải thật sự bình vì đời sống tự quản mình; bạn đang trong tình trạng được Thánh linh Chúa chỉ cho bạn thấy bạn đang cố gắng sống đời Cơ đốc nhân bằng sức riêng mình, bạn phải sẵn sàng giao phó việc kiểm soát cuộc đời mình. Nếu đây chính là trường hợp của bạn, xin hãy cầu nguyện ý sau:

“Lay Cha, con cảm ơn Ngài đã tha thứ tội lỗi con và đem con ra khỏi sự sống của Adam và tháp con vào sự sống của Đấng Christ. Bây giờ con đã ở trong Đấng Christ, con tin rằng con đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, được chôn, sống lại và được ngồi với Ngài bên hữu Chúa. Từ giờ phút nầy con xin chọn Đức Chúa Con, Chúa Giêsu Christ, xin sống đời sống Ngài trong con và qua con. Con nhận biết con chết về tội lỗi và sống cho Chúa, và con dựa vào Đức thánh linh để giúp con luôn nhận thức mỗi khi con quên mình đã chết với Đấng Christ và cố sống đời sống Ngài cho Ngài bằng sự khôn ngoan và năng lực riêng của con người con. Con xin dâng trọn con cho Ngài như một công cụ công bình, và không để phần nào của con dùng cho tội lỗi. Cảm tạ Chúa đã cho Đấng Christ và sự sống Ngài hiện thực cho con. Xin làm vinh hiển Ngài qua con. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện. Amen.”

Charles R. Solomon, Giáo dục D.,LPC, là nhà Sáng lập và Chủ tịch hội **Thông công Ân điển Quốc tế (GFI)**. Ông là người tiên phong trong việc chỉ dẫn để tiến đến đời sống có Đấng Christ làm trung tâm, gọi là **liệu pháp thuộc linh** (và **hướng dẫn trau đổi sự sống**) từ năm 1967, Ông đã viết 7 sách: **Sổ tay Để Được Phước hạnh, Trong và Ngoài sự Loại bỏ, Sổ tay Chỉ dẫn Để Đời sống Có Đấng Christ Làm Trung tâm, Sổ tay Để Được Tiếp nhận, Đá quý và Thuật ngữ, Sổ Tay Để Được Phước hạnh Trong Lời chúa, Sổ Tay Để Được phước hạnh và bạn –một phòng khám thuộc linh,** và một sách nghe nhìn, **Bức Tường Vô Hình.** Tiểu luận này đã được dịch sang 15 ngôn ngữ và là phần cô đọng trong chương 2 trong **Sổ Tay Để Được phước hạnh**, đã bán gần 300.000 bản tiếng Anh, Triều Tiên và Tây Ban Nha kể từ lần in thứ nhứt năm 72.

Bạn có thể mua tờ bướm tiểu luận này (cùng với mọi sách khác của ông) từ nhà xuất bản Solomon giá 0.25 USD/ tờ , nếu với số lượng có giảm giá.
Để biết thêm thông tin xin vào
GFI web site www.SolomoNet.org hay
Qua Email chuckgfi@aol.com.

www.gracefellowshipintl.com